

# TIDNING FÖR DÖVSTUMMA

≡SVERIGES FÖRSTA OCH ÄLDSTA DÖVSTUMMTIDNING≡

TRETTIOFÖRSTA ÅRGÅNGEN

N:r 6

Prenumerationspris: helt år 3: 40. Utlandet: 3: 60. Lösnummer 30 öre.

Utgivare och redaktör:  
G. FONDELIUS, Älvsjö.

Annonspris: pr petitrad 50 öre. Dödsannons 4 kr., förlovn., vigselannons etc. 2 kr.

1921

## Dövstumma och blinda i Indien.

Rabindranath Tagore — den store indiske skalden — har besökt Sverige samt varit föremål för värnadsfulla hedersbetygelser. Under sitt besök i Stockholm har han hållit ett par föredrag om Indien, om dess kultur och religion m. m. Hans besök har givetvis väckt ett visst intresse för det avlägsna Österlandet, och vi äro i tillfälle publicera efterföljande artikel om förhållandena bland de dövstumma och blinda i Indien, som säkerligen kommer att mottagas med intresse.



Dövstumskolan i Mysore.

Det indiska samhället taget såsom sådant känner mycket litet om de blinda och döva, vilka senare ofta kallas stumma. Befolkningens likgiltighet är så stor att de sällan komma i beröring med detta slags människor, vilket resulterar i att de senare försummas i högsta grad.

En jämförelse mellan främmande länder och Indien visar att i de förra de döva och de blinda nästan alla utbildas att bli nyttiga medborgare, under det att i det senare de mestadels äro tiggare och till naturen lättjefulla och tjuvaktiga. Deras tillstånd i Indien, vare sig det är beroende på dem själva eller på den lyckligare befolkningen, har gjort dem till landets olycka. De fresta på den idoga befolkningens tålmod och störa omgivningarnas



Dövstummlärareelever i Mysore.

lugn genom sina regellösa krav på dennas barmhärtighet. Själva deras närvaro anses olycksbådande och de få icke uppehålla sig vid de indiska furstarnas slott. Detta förhållande beror på de gemena och fula levnadsvanor, som dessa människor hava på grund av bristande uppfostran och brist på sociala erfarenheter, som hjälpa såväl mannen som kvinnan i deras förhållanden.

För ett halvt århundrade sedan var ingenting känt i Indien om de dövas och de blindas undervisning. Till och med i våra dagar anses det i Indien som ett underverk att döva kunna undervisas. Över 90 proc. av den vanliga befolkningen i Indien är fullständigt okunnig om att de döva



Elever vid dövstumskolan i Mysore.