

DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD



“Han är icke här, han är uppstånden.”

Kristus är uppstånden.

Ängeln talade och sade till kvinnorna: »Varen I icke förskräckta; jag vet, att I söken Jesus, den korsfäste. Han är icke här, ty han är uppstånden, såsom han hade förutsagt.»

(Matt. 28: 5, 6.)

Det var icke märkvärdigt, att kvinnorna, som gingo till Jesu grav den första påskmorgonen, voro förskräckta. De hade sett det hemska, som hände på Långfredagen. De hade sett, huru deras alltid gode vän, Jesus Kristus, blev pinad och bespottad och till sist blev korsfäst. Nu var han borta, nu var han död. De ville icke tro det, men de hade ju själva sett, var Kristus blev begraven. Nu skulle de gå till graven för att smörja den dödes kropp med väl-luktande kryddor, liksom man alltid brukade göra i det landet. När Jesus levde och de voro tillsammans med honom, var det alltid så roligt. Han hade alltid så mycket att tala till dem om, han hade alltid så mycket att lära dem. Men nu var han borta. Nu var det slut med glädjen. Kvinnorna gingo sörjande till graven.

Men plötsligt skulle den tunga sorgen förvandlas till stor glädje. En ängel satt vid graven. Och när han fick se de sorgsna och förskräckta kvinnorna, sade han till dem: »Varen I icke förskräckta; jag vet att I söken Jesus, den korsfäste. Han är icke här, ty han är uppstånden, såsom han hade förutsagt.» — Kristus hade alltså besegrat döden. Döden kunde icke hålla honom kvar. Han var uppstånden från de döda. Alltsedan

den första påskmorgonen är det icke längre döden, som har makten på vår jord. Nej, det är Jesus Kristus, Frälsaren från synden, livets Herre. Därför tända vi påskljusen på altaret i våra kyrkor, därför sätta vi påskliljor på våra käras gravar.

Vi fira åter påsk. Åter få vi lyssna till det glada påskbudskapet: Kristus är uppstånden. Kan-ske någon tycker, att detta hava vi hört så många gånger, så att vi ej behöva lyssna på det mer! Ja, visst ha vi hört det många, många gånger, men vi behöva så väl höra det om igen. När döden kommer och tager en kär vän eller släkting från oss, då blir sorgen tung. Då brytas vi lätt ned. Vi lämnas ensamma kvar, och vi tycka, att allt är så mörkt omkring oss. Ingen människa kan trösta oss. Hur skulle det då gå, om vi icke visste, att Kristus har besegrat döden? Döden kan icke behålla oss och våra kära. Ty Kristus är uppstånden. Han skall också giva oss evigt liv, om vi tro på honom. Därför kunna vi vara glada. När döden kommer och gör oss sorgsna, då kunna vi i bön få fly till Jesus Kristus, som ensam kan trösta oss och hjälpa oss att rätt bära sorgen. Ty liksom han själv uppstod ifrån de döda, så skall han också en gång uppväcka oss och giva oss det eviga livet hos Gud i Himmelen. Må vi alltid komma ihåg, att Jesus själv har sagt: »Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han skall leva, om han än dör». (Joh. 11: 25.)

A—g.

Heliga bilder.

Kanske har du därhemma en gammal Bibel, så kallad Familje-

bibel, som innehåller många heliga bilder. Det som berättas i Bibeln,

visas också i bilder. På Gamla Testamentets tid, eller senare, när Kristus vandrade här på jorden, då fanns det inga fotografier, som kunde taga bilder av det som hände. Men många fromma konstnärer hava noga läst Bibeln och sedan försökt framställa händelserna i bilder eller tavlor. Altartavlorna i våra kyrkor bruka ofta föreställa Jesu korsfästelse, eller någon annan välkänd händelse från Nya Testamentets tid.

Jag kommer mycket väl ihåg, när jag var liten och icke kunde läsa. Men ofta fick jag sitta i Mors eller Fars knä och titta på de fina bilderna i den gamla Familjebibeln. Och Mor eller Far berättade för mig om de heliga bilderna. Det var hemskt att se, huru Gud drev ut Adam och Eva från Paradiset, därför att de hade varit olydiga mot Honom. Den mest hemska bilden var Syndaflo den. Man såg, hur vattnet steg mer och mer. Och alla varelser, både människor och djur drunknade. Blott Noa och hans folk blevo räddade. Från Nya Testamentets tid finnas många vackra bilder, som måste göra oss glada. Tänk bara på alla vackra bilder av Jesu födelse. Sådan bruka finnas i våra jultidningar.

De heliga bilderna hava mycket att säga oss. De skola påminna oss om Kristus och om Gud själv. Därför finnes alltid en sådan bild på första sidan av Kyrkobladet. Förra gången (februari-numret) fingo vi se en mycket vacker bild,

som föreställde Jesus vid tolv års ålder i templet. Jag tror, att många av eder har sett på den bilden och då kommit ihåg berättelsen om Jesus i templet. En dövtum skriver i ett brev följande: »Jag såg i Kyrkobladet, att Jesus var i templet, och alla gamla lärda männen, som voro med i templet, hörde Honom och blevo uppfyllda av häpnad, ty Han hade förståndiga tal och kloka svar. Jag skall tala om sanningen för er, att jag hade glömt berättelsen om Jesus, när Han var tolv år och följde med upp till högtiden i templet. Tack, kära pastorn, som ville skicka Kyrkobladet, vari det stod om Jesus, när Han var tillsammans med de skriftlärde i templet och talade om Gud. Jag läste i den, att Jesus älskade templet. Han visste, att templet var hans himmelske Faders hus. Och alla älskade det därför, att det var Guds hus, och de visste, att Gud kom osynlig till dem för att välsigna dem, när de samlades där till gudstjänsten. När jag läste det, började jag längta efter gudstjänsten och ville komma in i kyrkan, ty jag känner mig glad, att Gud vill välsigna alla, som vill gå i kyrkan.»

Kära vänner, när vi se på de heliga bilderna så, som den dövtumme mannen skriver i sitt brev, då skall också Gud säkert välsigna oss och hjälpa oss att bli va och vara goda människor.

A—g.

Vigde.

Carl Gustav Einar Blomqvist och Gunhild Rosenbaum, Stockholm, vigda den 24 mars.

Herren Gud, som har stiftat äkten-skapet, give dem lycka och välsignelse till deras viktiga förening.

Avlidne.

Fru Johanna Vallgren, f. Andersdotter, Eskilstuna, den 7 febr., 86 år.

Berta Eugenia Lenander, Stockholms Dövtumhem, den 12 febr., 76 år.

Frans August Johansson, Strålnäs, den 14 febr., 63 år.

Erik Henning Geitschel, Stockholm, den 18 febr., 45 år.

Lennart Valentin Nyström, Linköping, den 27 febr., Manilla, 13 år.

Herren läre oss så betänka vår egen förestående bortgång, att när vi skola skiljas från detta förgängliga livet, vi må vara beredda till en salig hädanfärd.

Stockholm.

Långfredag den 14 april: Gudstjänst i Clara kyrka kl. 2. Nattvardsgång.

Påskdagen den 16 april: Gudstjänst i Högalidskyrkan kl. 2.

Tisd. den 25 april: Församlingsafton i Västerledskyrkan i Äppelviken (spår-vagn n:r 12 från Tegelbacken till Allé-parkens hållplats). Pastor B. Ström berättar om kyrkans tillkomst och Finn Malmgrensminnet. Samkväm och kaffe.

Sönd. den 7 maj: Gudstjänst i Storkyrkan kl. 2.

Pingstafton den 3 juni: Konfirmation å Manilla kl. 4.

Pingstdagen den 4 juni: Nattvardsgudstjänst å Manilla kl. 11,30.

Annandag Pingst den 5 juni: Gudstjänst i Storkyrkan kl. 2.

K. F. U. K., Brunnsgr. 3, tisd. den 11 april kl. 7,30: Föredrag av pastor Pernow: »Bilder från Bibelns värld». Ljusbilder.

Sönd. den 21 maj: Utfärd till Manilla. Kaffe kl. 4 em. Andaktsstund i kyrkan kl. 5 em. av kyrkoherde Bengtsson i Oscar.

Norrköping.

Påskdagen den 16 april: Föreläsning i Hedvigs Församlinghem kl. 5 em. av lärarinnan fröken Alma Abrahamsson, Göteborg: »Henry Ford».

Sönd. den 7 maj: Föreläsning kl. 12 midd. av dövstummlärare H. Zommarin: »När människan lärde sig skriva».

Sönd. den 28 maj: Gudstjänst i Hedvigs kyrka kl. 12,30.

Linköping.

Annandag Påsk den 17 april kl. 12,30 em. samt sönd. den 7 maj kl. 4 em.: Föreläsningar i Församlingshemmet. Se ovan Norrköping.

Sönd. den 18 juni: Gudstjänst i Domkyrkan kl. 1.

Motala.

Annandag Påsk kl. 4 em.: Föreläsning å Blå Bandet av fröken Abrahamsson: »Henry Ford», samt den 25 maj kl. 1,30 i Wilhelmsons festvåning av dövstummlärare H. Zommarin: »Djur i skogen».

Sönd. den 23 april: Gudstjänst kl. 4 em.

Eskilstuna.

Påskafton den 15 april kl. 6 em.: Föreläsning i Församlingshemmet av fröken Abrahamsson: »Om sol och bad».

Sönd. den 14 maj efter gudstjänsten i Församlingshemmet kl. 11,30: Föreläsning av dövstummlärare H. Zommarin: »Finn Malmgren».

Nyköping.

Påskdagen den 16 april: Föreläsning i V. Församlingssalen kl. 11,30 f. m. av fröken Abrahamsson: »Henry Ford».

Sönd. den 11 juni efter gudstjänsten i S:t Nikolai kyrka kl. 1,15 hålles föreläsning av dövstummissionär P. Alfr. Persson i V. Församlingssalen: »Tomas A. Edison».

Enköping.

Kristi Himmelfärdsdag den 25 maj: Möte i Fanna missionssal med början kl. 11 fm. av P. Alfr. Persson. Kl. 12 hålles gudstjänst av pastor Svenfors. (Obs. ändrad dag i st. f. den 24.)

Örebro.

Gudstjänster den 7 maj i Nikolaikyrkan kl. 1 med nattvardsgång och den 4 juni i N. Församlingshemmet kl. 11.

Onsd. den 19 april kl. 6 em.: Föredrag å Nikolai Församlingshem (intill Nikolaikyrkan) av pastor Areskog: »En resa till Öland». Ljusbilder. Samkväm.

Föreläsningar i Föreningslokalen, Tegelg. 5, torsd. den 13 april kl. 7,30 av fröken Abrahamsson: »Island», samt fred. den 19 maj kl. 7,15 av red. G. Fondelius: »Kulturbilder från gamla Stockholm».

Arvika.

Gudstjänster i Församlingshemmet sönd. den 23 april kl. 12,30 (obs. ändrad tid!) samt den 18 juni kl. 1.

Sönd. den 21 maj: Föreläsning kl. 12,30 av red. G. Fondelius: »Kulturbilder från gamla Stockholm».

Kil (Värmland).

Föreläsning lörd. den 20 maj å Järnvägshotellet kl. 6 em. av red. G. Fondelius: »Kulturbilder från gamla Stockholm».

Kumla.

Sönd. den 23 april: Föreläsning i Fylsta skola kl. 11,30 fm. av dövstummlärare H. Zommarin: »Djur i skogen».

Övriga gudstjänster: Se förut utsänd förteckning.