

DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD

N:r 4. Årg. 2. Utgivare: Pastor S. G. Svenfors, Stockholm. Sept. 1931.



KOMMEN TILL MIG!
Kristusbilden i Frue Kirke i Köpenhamn.

"Kommen till mig, i alle som arbeten och ären betungade, så skall jag giva eder ro."

Matt. 11: 28.

Jag sitter och ser på två små fåglar ute i trädgården. Den ene är så orolig. Han flyger från den ena grenen till den andra. Så snart han satt sig på en gren, flyger han till en annan. Och när han slagit sig ned där, får han se ett träd långt borta — dit måste han. Stackars fågel, aldrig får han någon ro. — Men så ser jag en annan fågel, som är så lugn och trygg. Han söker upp en kvist, där solen skinner varmt. Där slår han sig ned, och där stannar han en lång stund. Han breder ut sina vingar, han njuter av solskenet. När han riktigt vilat ut, börjar han sjunga. Därför att han får lugn och ro, blir han varm, utvilad och stark, och då blir han full av glädje.

Det är många människor som likna den första fågeln. Deras själ är orolig, än är han här, än där, än tänka de på ett, än på ett annat, än sörja de över någon småsak, än glädjas de över något obetydligt. Du skall få veta namnet på de två grenar, mellan vilka de fladdra fram och åter. Den ena grenen heter *det förgångna*, det som förr varit. Om vi möta dem och vilja tala med dem, så är de aldrig riktigt med, ty de tänka på den tid, som gått, på det som skedde i somras, förra året, eller för två, tre år sedan, för tio, femton år sedan. Och så kommer så många svåra minnen. De komma särskilt ihåg de onda tankarna och handlingarna, de ångra och jämra sig. Men knappt ha de börjat tänka på detta, förrän tanken flyger till något annat. De liksom flyger till en annan gren, som heter *det kommande*, framtiden. De tänka på, hur det skall bli nästa år

— vad skall man då leva av! De undra, hur det skall bli, då de ej orka arbeta längre — vem skall då taga hand om dem! Också nu blir det ångslan och oro och suckan. Tycker du ej, att det är synd om de människorna? Ångerns oro över det som förr var, bekymrens oro över framtiden, ångslan, suckan, tårar.

Det är just på dessa olyckliga, oroliga människor Jesus tänker, just på dem är det han ropar genom detta bibelordet: "Kommen till mig!" Vad gör Jesus med dem som kommer till honom? Han befriar dem först från det förgångna. Han säger till den orolige: Du får glömma allt, som är svårt att minnas. Allt vad du syndat vill jag förlåta dig, det strykes ut ur ditt liv, se, nu finns det inte längre. Blott de ljusa minnena får du taga med dig för att glädjas åt dem. — Och så befriar han honom från det kommande. Han säger till den orolige: Du får lämna alla dina bekymmer åt Gud. Han sörjer för dig, han har hela din framtid i sin hand, och på honom kan du lita. — Huru stort att få komma till Jesus och bli fri från ånger över det gångna och från bekymmer för framtiden! Liksom den ene av de två fåglarna blott tänkte på den gren, där han vilade och värmades av solskenet där, så får också den kristne vila och ro, då ljuset och värmen från Jesus får komma in i hjärtat. Då kommer ro i själen. Då bli vi stilla och Jesu kärlek når fram till oss. Den är såsom solskenet, som sluter om oss och värmer och ger liv.

JESUS, DE DÖVSTUMMES VÄN.

(Läs Markus Ev. 7: 31—37.)

För ett par veckor sedan predikades i alla kyrkor om huru Jesus bota-

de en dövstum. Det är underligt att tänka på, att det levde dövstamma

också i Judalandet på Jesu tid, liksom det finns så många nu.

Då Jesus såg den dövstumme, tog han honom strax avsides från folket, för att de många nyfikna människorna icke skulle störa honom. Jesus talade det mäktiga ordet: "Effata!" — det betyder: upplåt dig! och strax kunde den dövstumme både höra och tala.

Innan Jesus kom, ville ingen människa visa barmhärtighet mot de dövstumma. De blevo bortstötta. Men Jesus var den förste, som hjälpte dem; han visade sin kärlek till alla, som behövde hans hjälp. Och Jesus vill, att alla hans vänner också skall göra gott för att hjälpa de dövstumma. Därför började munkar och präster i medeltiden att undervisa de dövstumma för att giva dem upplysning och föra dem till tro på Jesus. Och nu finns det runt om i många länder goda skolor, där de dövstumma uppfostras till duktiga människor. Vi ha präster, som förstå de dövstummas språk och kan tala evangeliet om Jesus till dem. Även här i Sverige kallas till Gudstjänst runt om på olika platser, och de dövstumma samlas för att höra Guds ord på deras eget språk.

Det är gott att komma till Guds-tjänst! Men när du går i kyrkan, så var uppmärksam! Ty om du sitter likgiltig och tankspridd, då kan du icke märka, att den levande Jesus kommer din själ nära! Kom ihåg, att Jesus vill tala till dig i kyrkan! Han vill ännu tala sitt mäktiga ord "Effata" till din själ, så att du kan höra hans röst och förstå hans kärlek — han har ett ord att säga dig om nåd och frid, om du vill tro på honom.

När du hör Jesu röst i ditt hjärta, stå honom då icke emot. Men öppna och grip om hans hand — tro på honom, så sänker han frid ned i din själ! Och lyft så dina ögon upp, ty en gång, när livet här på jorden är slut, då har han lovat att bära dig hem till sitt rike i himlen, och där skall han för sista gången tala sitt mäktiga ord: "Effata" till dig, och du får både hörsel och tal tillsammans med det eviga livet.

Gud give, att vi alla, både dövstumma och hörande vänner, må mötas däruppe och tacka Fadern och Sonen och den Helige Ande för all nåd och kärlek!

(Efter Söndagsblad för de dövstummes Menighet.)

THORVALDSENS KRISTUSBILD.

Thorvaldsen, den berömde danske bildhuggaren, har skapat många verk, men mest känt är hans Kristusbild, som vi se på bladets första sida. År 1807 blev Vor Frue kirke i Köpenhamn raserad vid engelsmännens bombardemang, och då den sedan blev återuppbyggd pryddes den i koret med bilder av Jesus och hans tolv apostlar. Det dröjde länge, innan Thorvaldsen blev färdig med sin Kristusgestalt. Han gjorde fyra olika modeller, men blev icke nöjd. En dag stod han missmodig framför den sist formade; den var framställd med armarna uppåtsträckta mot himlen i

bön. Men han var icke nöjd, och han tyckte sig icke kunna göra den så som han ville. Plötsligt tog han ett steg framåt, fattade om armarna — leran var ännu våt och mjuk — och böjde dem försiktigt neråt, så att ställningen kom att uttrycka Jesu inbjudan: "Kommen till mig I alle, som arbeten och ären betungade, så skall jag giva Eder ro."

Och så står han där nu längst framme i den vackra kyrkan, hög och stilla, huggen i den vita marmorn. Men fastän denna bild är skön och gripande, är det många människor, som lämna kyrkan och säga: Jag förstår den ej;

den är så kall och livlös. Felet är, att de stannat nere vid dörren och sett bilden på avstånd. Annorlunda blir det för dem som gå fram i koret: bilden blir allt större och vackrare för vart steg. Men märkligast blir den för dem som böja knä vid altarrunden. Ty de få se in i hans ansikte, som lyser av kärlek och barmhärtighet, och nu är det som om hela bilden finge liv.

Det är likaså med många människor inför Kristus själv. De säga: "Jag förstår honom ej! Jag ser, att han är en god människa, men icke mer." Felet är, att dessa människor sett Kristus endast på avstånd. De ha tänkt på honom, de ha läst om honom, men de-

ras hjärtan ha aldrig sökt sig fram till honom. Annorlunda blir det för dem som komma fram till Kristus. Han blir så stor, och de själva bli så små. Hos honom få de se rena och goda tankar och en kärlek som värmer och ger liv. Hos honom se de längtan att trösta och hjälpa. De se, att han ej blott är den store och höge, utan att han är Frälsaren. Då se de, att han sträcker ut sina händer mot dem. Frälsarekärleken lyser ur hans ögon, han lyfter dem upp och ger dem förlåtelse och frid.

Kom fram, ända fram till Herren Jesus, med öppna händer och upprigtigt hjärta. Böj knä för honom, så att han får bli din hjälpare och frälsare

Avlidne;

Per Teodor Persson, Stockholm, den 23 juni, 21 år gammal.

Clara Charlotta Larsson, Krokek, den 20 juli, 71 år gammal.

Karl Åke Asp, Mälårhöjden, den 4 augusti, 19 år gammal.

Torvald Ullman, Stockholm, den 13 aug., 58 år gammal.

Signe Viktoria Holmer, Stockholm, den 18 aug., 52 år gammal.

Elna Adolfina Rönngren. Sala, den 28 aug. 55 år gammal.

*Kom, Jesu, var i ve och väl,
I liv och död oss nära,
Och gjut i var förkrossad själ
Din Ande med din lära!
Oss styrka giv till helig strid,
Och saml oss i evig frid,
Då du all världen dömer! (Sv. Ps. 118: 3)*

Stockholm.

Onsdagen den 16 sept. kl. 8 em. föredrag å Dövstumföreningen om: "Några bilder ur Israels historia". Skioptikonbilder.

Söndagen den 4 okt. kl. 2 em. Gudstjänst i Storkyrkan.

Onsdagen den 14 okt. kl. 8 em. föredrag å Dövstumföreningen om: "Med Sydafrikas ungdom i skolor och seminarier". Skioptikonbilder.

Söndagen den 1 nov. kl. 2 em. Gudstjänst i Storkyrkan.

K. F. U. K. anordnar samkväm tisdagen den 29 sept. kl. 7,30 em. Föredrag med skioptikonbilder av Fröknarna Forsman och Netzel om: "Reseminnen från Frankrike".

Dövstumföreningen. Söndagen den 13 sept. och 11 okt. kl. 6 em. sammanträde.

Söndagen den 27 sept. kl. 7,30 em. föreläsning av Rektor Aurell om: "Om olika slag av abnorma och vad samhället gör för dem".

Söndagen den 11 okt. kl. 7,30 em. föreläsning av Herr Oskar Matthes över ämnet: "Ljus".

Norrköping.

Söndagen den 27 sept. kl. 3,30 em. föreläsning i Hedvigs Församlingshem av Fröken Elsa Fondelius om: "Scoutrörelsen". Skioptikonbilder.

Linköping.

Lördagen den 26 sept. kl. 7 em. föreläsning i Församlingshemmet av Fröken Elsa Fondelius om: "Scoutrörelsen". Skioptikonbilder.

Sönd. den 18 okt. Gudstjänst i Domkyrkan kl. 1.

Eskilstuna.

Söndagen den 20 sept. Gudstjänst i Klosters Kyrka kl. 1.

Sönd. den 18 okt. föreläser Hr A. Segerhammar å Dövstumföreningens lokal kl. 3 em. om: "Nordens skjöld och Vegas färd kring Europa och Asien".

Nyköping.

Skolstyrelsen har beviljat anslag till anordnande av föreläsningar i Nyköping. Sammanträde för ordnande av saken hålles efter Gudstjänsten i S:t Nikolai Kyrka söndagen den 25 okt. kl. 1 em. då även föreläsning hålles av Pastor Svenfors över ämnet: "Något om folkundervisningen i gamla tider".

Visby.

Söndagen den 25 okt. hålles föreläsning i Församlingssalen av Herr A. Segerhammar kl. 1 och 3 em. över ämnena: "Nordens skjöld och Vegas färd kring Europa och Asien" samt "Något om de nya arvslagarna".

Motala.

Sönd. den 11 okt. kl. 1 em. Gudstjänst. Kl. 2 em. föreläsning å Blå Bandet av Pastor Svenfors om: "Indien och dess kamp för självständighet". Skioptikonbilder.